

Gelukkig de mens die leeft en sterft onder
de bescherming van O.-L.-Vrouw.



TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

Irene - Margareta DENIJS

echtgenote van de Heer

Emiel DE RUYVER,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 16 oogst
1903 en overleden te Zottegem op 2 juni 1974,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten der
zieken.

Zoals de doorn hoort bij de roos, is de
smart verbonden aan het leven der mensen.

Ook deze dierbare overledene heeft het
lijden gekend, de zekere weg ter zaligheid :
namelijk de kruisweg bewandeld.

Zelfs de sterke en de moedige moet bui-
gen en al telt men vele levensdagen, eens
is het door God gestelde aantal dagen be-
reikt.

Haar eerlijke, gelaten aard, de hartelijk-
heid en zorgzaamheid voor de haren, haar
godsvrucht tot O.-L.-Vrouw, zullen allen in
haar eren die haar gekend hebben.

Al was haar leven sober, al gingen vele
genietingen van deze wereld aan haar voor-
bij, zij sterft gerust omdat zij weet dat de
dood voor haar niet is het verschijnen voor

de strenge Rechter, maar een opgaan naar
God, die in het verborgene ziet en loont
naar werken.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, al is het altijd te vroeg van de zijnen
te scheiden, toch mogen we dankbaar zijn
omdat we alles gedaan hebben wat wij kon-
den om elkaar te steunen en te verzorgen.

Hebt dank voor uw liefdevolle genegenheid
en toewijding waarmee gij mij jarenlang hebt
omringd. Gedenkt mij in uw gebeden, zo
blijven we het best in kristelijke liefde met
elkander verenigd.

Wil nu rustig de 4 akten bidden.

De families DENIJS, VAN DAELE,
DE RUYVER, ROMEINS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel