

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

†

Bid voor de ziel van

MIJNHEER

**JOZEF-JOANNES DE NIL**

Weduwnaar in eerste huwelijk van MEVROUW

**CAROLINA DUERINCK**

in tweede huwelijk van MEVROUW

**MARIE PELEMAN**

Echtgenoot van MEVROUW

**VIRGINIE DAMAN**

Erekoster van de O.L. Vrouwkerk,

geboren te Zele, de 26 Juni 1874, en godvruchtig overleden te Dendermonde, de 25 December 1952, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

De klokken beïerden over heel het land: „Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”. Het Kerstkind, waarop de duurzame overledene reeds dagen wachtte, is hem dan vredevol komen halen. Meer dan veertig jaar lang had hij het kribbeke opgesteld in de kerk... Dit jaar had hij speciaal zijn hart er voor opengesteld: „Waarom zou ik geen vergiffenis schenken? Onze Lieve Heer zal me zoveel moeten vergeven...” In het licht van de ster van Bethlehem zag hij plots in, hoe liefde alles is in het leven, en met een pijnlijke glimlach is hij verscheiden van deze wereld, die hij nochtans zó heeft liefgehad.

Duurbare familieleden, door uw treurnis heen klinke de vreugde van dit kerstgebeuren. Onthoudt steeds mijn geestelijk testament: „Alleen wie barmhartig is, zal barmhartigheid verwerven”.

*Mijn Jezus, barmhartigheid?*

De familiën DE NIL, DAMAN, DUERINCK, PELEMAN  
en MOENS danken U om de blijken van deelneming in hun rouw  
hen betoond bij het afsterven van

**Mijnheer JOZEF-JOANNES DE NIL.**