

Dat de Engelen U ten paradijze begeleiden.

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van  
Mevrouw

**PAULA DE NOLF**

echtgenote van

**Mijnheer Maurice BENOOT**

*Geboren te Oudenaarde op 20 februari 1926 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen in het Hospitaal, op 10 mei 1962, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

In de volle bloei van haar jaren, in de lente van de natuur hebben wij een teerbemide echtgenote en toegewijde moeder door een onverbiddelijke ziekte te-nergeslagen, naar de grens zien gaan, waar het aardse leven eindigt en de Eeuwige Lente begint.

Zo graag had zij haar dochterke, haar Rita die zo mooi bad : « Lieve Jezus, genees mijn moeke... », als een lief bruidje voor de eerste maal zien opstappen naar Jezus in de H. Communie. Maar de Heer heeft het anders beschikt en wie zal Hem durven vragen waarom?

Zwaar is de slag. Maar zij die achterblijven weten dat Gods wegen de onze niet zijn en dat Hij ook kracht geeft naar kruis en daarom buigen zij eerbiedig het hoofd en zeggen : Uw H. Wil geschiede.

Manlief, mijn zoete Rita, beste ouders, familieleden en vrienden, pijnlijk wordt gij beproefd, maar mijn liefde sterft niet, want ze reikt over de grenzen van de eeuwigheid... laat ons voor elkander bidden...

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Sanderus

Mijnheer Maurice BENOOT-DE NOLF,

Mejuffer Rita BENOOT,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE NOLF-ELIAS,

Mijnheer en Mevrouw Gerard WILLEMS-BENOOT,

haar schoonbroeder en schoonzuster ;

haar echtgenoot ;

haar dochtertje ;

haar ouders ;

De families DE NOLF, BENOOT en ELIAS.

*DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING*

*IN ROUW EN GEBEDEN*