

« In 't midden van ons leven  
vergaan we in de dood ».

†

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN DE HEER

## Daniël DE NOLLIN

geboren te Etterbeek op 26 augustus 1955  
en bij een smartelijk ongeval overleden te  
Schendelbeke op 6 december 1981.

De dood reed mee! Aldus kan met de laatste tocht van deze jonge man omschrijven, er ons over bezinnend dat elke reis, dat elke verplaatsing een beeld is van onze grote levenstocht naar God toe, en dat de mens hier op deze wereld geen blijvende woonplaats heeft.

Daniël heeft geen gelegenheid gekreken om afscheid ne nemen. Toen hij de laatste maal van huis wegging had hij nog gezegd: « Tot straks ». Uit het actieve leven, waarin hij stond met zijn volle energie en zijn intense toewijding aan zijn naastbestaanden is hij plots weggenomen. « Gij kent dag noch uur » zegt de Heer in het evangelie.

Een jonge man met een schone en veelbelovende toekomst verlaat ons. Kan zulk jong leven reeds voltooid zijn? Was hij er niet meer nodig voor zijn naastbestaanden en dierbaren voor wier geluk hij zich zo edelmoedig inzette? Hij was voor hen een pijler geworden op wiens vriendelijkheid en

hulpvaardigheid hun leven steunde. Zoals onze Heer Jezus-Christus op jonge leeftijd door de dood van Zijn familieleden gescheiden werd, maar sinds de eerste Paasmorgen voor eeuwig leeft, zo weten wij dat ook deze jonge mens een leven is binnengegaan dat nooit meer eindigen zal.

Lieve Daniël, gij blijft bij ons voortleven: gij waart voor ons een steun, een toevlucht, iemand die we eigenlijk in ons leven niet konden missen. Gij voelde u ook zo veilig en gelukkig in ons midden. Allen voor wie gij vreugde en hoop betekend hebt danken u wenend om uw sterkende aanwezigheid, om uw welwillende luisterbereidheid en bidden: « God, het leven van iedere mens ligt in Uw hand. Vandaag zijn wij diep bedroefd omdat Uw dienaar Daniël in zo korte tijd aan het einde van zijn levensweg gekomen is. Wij buigen ons hoofd en vertrouwen hem aan U toe. Neem hem op in de heerlijkheid van Uw huis en bewaar hem voor altijd in de kracht van zijn jeugd. Wij vragen U dit door Jezus-Christus, onze Heer ».

De families TUYPENS-TUYPENS,  
danken U voor uw medeleven in hun rouw.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel