

U kunt nooit dankbaar genoeg zijn om het stille offerleven van een goede moeder.



In uw eucharistieviering, persoonlijk gebed en dagelijks leven gedenk de zielerst

van mevrouw

MARIA DE NOLLIN

weduwe van de heer

JAN-BAPTIST VAN RUYSKENSVELD

ze werd geboren te Deftinge op 5 mei 1898, en overleed stil in de Heer te Geraardsbergen op 6 december 1969, moe van het lijden, maar sterk in overgave, dank zij de kracht van de Sacramenten der zieken.

Ons geloof is een hoopgevend leven, en de christen houdt van het leven. Hij is rusteloos in zijn zwoegen voor een betere toekomst, maar hij gelooft dat er voor hem toekomst ligt vóór de dood en ook toekomst na de dood. Spontaan kiest hij dan eerst voor dit aardse leven, hij wenst zo lang mogelijk op de aarde te blijven. Bij ziekte vecht hij voor het leven, tegen de dood. Maar hij wil ook vechten om rustig te blijven in de diepste grond van zijn hart. Hij weet dat zijn leven in Gods handen is, en het zijn goede handen. In deze strijd is Christus hem nabij, want de Heer had op aarde veel omgang met zieken. Hij blijft de hoop en de kracht van de zieken.

Zó hebben haar kinderen moeder gekend, zó hebben de priesters, familieleden en kennissen Maria

gekend in haar strijden en haar lijden. Iedereen weet wat de vroegere tijden hebben geëist om een gezin christelijk en eerlijk op te voeden. Haar leven was één offer aan de zijde van haar trouwe echtgenoot : alles voor de kinderen om ze zedelijk en materieel sterk te maken. Sterk als nooit te voor stond ze aan het ziekbed van haar echtgenoot. Stil en gelaten leefde ze verder volgens dezelfde levensstijl van vroeger. Maar het sterke hart, overmand door offer, leek gebroken, de pijn spaarden haar niet. Het geloof alleen gaf moed en hoop tot het laatste: samenzijn met Jean, en meer dan ooit voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te bidden.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, treurt niet als ongelovige over ons heengaan. Blijft dankbaar om al wat voor u allen werd geofferd. Ge hebt vader en moeder geëerd in uw leven, eert ze ook na dit heengaan. Maar doet het door een eeuwige dankbaarheid : door gebed en christelijk leven. Genegen dank om uw aller genegenheid.

Bemide zusters, bloedverwanten en kennissen, de Heer weze uw stille beloning voor al wat u voor mij deedt, in de drukke dagen van het leven en vooral in de zware dagen van het lijden. Blijven we één door het gebed en door de familiegeest die zoveel schone zaken mogelijk heeft gemaakt.

Sint Ursmarus, mijn parochie-patroon, in uw heiligmogdom ben ik altijd de nodige kracht komen zoeken blijf nu ook mijn voorspreker.

De families

DE NOLLIN, VAN RUYSKENSVELD,
LEROY, VAN WAYENBERGE,

BEDANKEN.

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare