

Ik geloof in de Verrijzenis.



Zoals zij geleefd heeft, vol vertrouwen, is zij in de Heer ontslapen te Geraardsbergen, de 12 oktober 1983

mevrouw

Maria-Clara DE NOLLIN

echtgenote van wijlen

Leon Van Lierde

geboren te Deftinge de 25 maart 1906.

De families De Nollin en Van Lierde,
danken U voor uw gebed en voor
de blijken van deelneming in hun
rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge

Moeder, wij hielden toch zoveel van U. Het doet pijn, omdat een moeder enig is. Niemand kan een moeder vervangen. Maar als kristenen zijn we dankbaar tegenover de Heer die zo een moeder gaf.

Opgevoed en opvoedend in een sfeer van geloof hebt gij steeds de hogere kristelijke waarden voorgehouden en zijt gij daarin voorgegaan. Wij trachten uw voorbeeld te volgen. Met eerbied en erkentelijkheid zullen wij aan U blijven terugdenken. Uw beeld zal in onze herinnering bewaard blijven.

Wij aanvaarden dit vlug en onverwacht heengaan omdat wij geloven in de Verrijzenis waarin Jezus ons is voorgegaan. Zonder pijn gestorven, geven wij haar in volle overgave in Zijn handen.

Dierbare zoon, familieleden en vrienden, ik hield veel van u, zoals gij van mij. Wat mensen in stilte voor elkander voelen, heeft geen woorden. Zovelen heb ik tijdens mijn leven gekend, die mij met genegenheid hebben omringd, ik dank allen om de attenties waarmee zij mij hebben bedacht.

H. Maria, Moeder Gods, tot wie zij zoveel bad, neem haar op in de vreugde van uw Zoon.