

Vader, Uw wil geschiede . . .



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
MATHILDE DE NOLLIN**

echtgenote van Mijnheer

**THEOPHIEL DE CRAEYE**

geboren te Deftinge op 3 februari 1891 en in de  
Heer ontslapen te Geraardsbergen op 1 juni 1966,  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H Kerk.

---

Wat is het leven van de mens, Heer ? - Beperkt  
zijn de dagen welke gij hem verleent en het eind-  
punt van zijn leven hebt Gij vastgesteld. Gij hebt  
voor hem een grens bepaald, welke hij niet kan  
overschrijden. (Job 10,6)

Heer wie U dient is zeker dat hij zal beloond  
worden ; wie beproefd werd zal door U met  
vreugde worden overladen ; wie eenzaam was, zal  
in de luister van uw eeuwig licht worden opge-  
nomen.

Voor de Kristen is de dood geen scheiding.  
Voor altijd rusten nu haar werkzame handen die  
altijd bezig waren, want zij heeft haar brood  
nooit in ledigheid geëten. De aardse woning werd  
wel ontbonden, maar haar werd een eeuwige wo-  
ning in de hemel toebereid.

Vaartwel mijn dierbaren. De Heer heeft mij  
geroepen tot de rust van zijn Rijk. Onze aardse  
banden zijn thans verbroken, doch in ons hart  
en in ons gebed moeten wij verenigd blijven met  
de hoop op een eeuwig wederzien.

Bid de vier akten voor de zielerust van de  
dierbare overledene.

R. I. P.



**De families DE NOLLIN-DECRAEYE,**

**danken U om Uw gebeden en blijken  
van deelneming.**

---

Uitg. A. Opdecam, Everbeek