



TOT VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Rachel DE NOLLIN

echtgenote van de heer
Georges MASURE

geboren te Deftinge op 13 juli 1908 en in volle overgave naar de Heer teruggekeerd op 16 februari 1975, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Lid van de H. Hartbond,
de K.V.L.V. en de gepensioneerden.

Moeder zijn is liefde geven. Moeder zijn is het beste van zichzelf schenken, anderen in zijn hart opnemen. Zwijgen om geen pijn te doen, spreken om te verzachten, aanmoedigen om te troosten. Moeder zijn is totaal voor de anderen leven. Zó was onze moeder; menselijke fouten had ze wel, maar ze waren onopvallend in een veelheid van gaven.

Ze leefde alleen voor haar man, haar kinderen en vooral haar lieve kleinkinderen. Ze leefde voor haar vele vrienden. Iedereen kon niet anders dan haar liefhebben omdat ze gaf zonder berekening, zonder terugvragen. De Heer had haar uitzonderlijke talenten geschonken. Ze was de sterke vrouw die alle stormen trotseerde,

kalm en beheerst. Ze was de vrouw die alle moeilijkheden aankon, dapper en volhoudend. Ze was de vrouw die nooit moe was, nooit opgaf.

Ze werkte, ze werkte te veel, alleen dan was ze gelukkig. Tijdens haar laatste maanden, toen haar krachten sterk afnamen, leed ze geweldig omdat ze het niet meer aan kon. Ze had een bovenmenselijke wilskracht. Ze geloofde niet aan de nabijheid van een ander leven bij de Heer al voelde ze die tijd wel naderen. Ze wilde leven, haar leed verbergen om ons geluk niet te verminderen.

Wij kunnen alleen maar gelovig onze handen vouwen en in stilte zeggen: "Heer, dank U voor zulk een moeder; en laat haar voor ons een voorbeeld zijn om na te volgen."

Neem haar bij U op in Uw liefde.

De Heer Georges MASURE,
kinderen en kleinkinderen
danken U voor Uw gebeden
en kristelijk medeleven.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge