

Hij moest hen en zichzelf
van deze kwelling bevrijden.
" Hoe goed en hoe eenvoudig ", dacht hij.
" En de pijn ? ", vroeg hij zichzelf.
" En de dood ? Waar is de dood ? "
" De dood is voorbij ", zei hij tegen zichzelf.
" De dood is niet meer ".
Hij haalde diep adem, stakte middenin,
strekte zich uit en stierf.

Uit: 'De dood van Iwam Ilitsj', Leo Tolstoj

ALBERT DENOOZE

echtgenoot van
DENISE D'HOSE

Parike 8 augustus 1928
Sint-Martens-Lierde 16 juni 1993

AFSCHEID

Bewaar mijn liefde in je hart
dan zal ze altijd blijven branden
geef mijn liefde een plaatsje apart
daar waar ze nooit zal stranden

Plant mijn liefde in gedachten
dan bloeit ze verder als een bloem
met het plukken moet je wachten
tot ik je naam zachtjes noem

Spaar mijn herinnering als een gedicht
lees het zo af en toe eens voor
kijk tussen de letters naar mijn gezicht
en weet dat ik je op afstand hoor

Langzaam... loop ik de hemel in
want daar is iedere voetstap
het teken van een nieuw begin

A.D.

Denise D'HOSE
Alain DENOOZE
De familie DENOOZE-D'HOSE

danken voor uw meelevens.