



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Anna DENOOZE

weduwe van de heer
René VAN WYMEERSCH

Geboren te Parike op 24 maart 1909
en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 26 december 2003, gesterkt door het
sacrament van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families DENOOZE - COPJANS
VAN WIJMEERSCH - LOMAN.

Het is tijd voor mij te gaan
nu geen tranen meer
kijk naar de hemel en geloof
eens zien we elkaar weer

Tijd voor mij jou te verlaten
geen verdriet meer en geen pijn
kijk naar de regenboog en weet
ik zal er altijd zijn

Het zal niet eeuwig duren
eens komt er een moment
dat ik je weer zal vasthouden
dat je weer bij me bent.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
31 januari 2004 om 19 uur in de parochie-
kerk Sint-Lambertus te Parike.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49