

Dankbare herinnering aan een leven vol zorg en liefde van



Clementine Caroline DE NOOZE

weduwe van Gerard Van Damme

Geboren te Appels op 20 mei 1906 en
overleden te Dendermonde op 26 mei 1994

Wij danken allen die goed zijn geweest voor ons moeder,
en vragen voor haar te bidden.

De families De Nooze en Van Damme.

Moeder, je bent na een lang leven, vredig en stil van ons heengegaan, nog bijna onverwacht voor ons. Op je sterfbed had je een moede gelatenheid en wij zagen er zelfs een trekje in van vreugdevolle tevredenheid.

't Is lang geleden, van toen wij nog kind waren, dat we jou liedjes hebben horen zingen. Waarom jij het blij zingen verlearde weten wij niet zo goed. Je droeg dikwijls je zorgen heel alleen. Was het omdat je als jong meisje reeds moest instaan voor je broer en zussen? Eerst zorgen voor de anderen en zelf maar het deeltje overhouden wat rest. Dat was een beetje jouw manier van leven met ons, en dat wisten wij. Materiële rijkdom heb je niet gekregen, je hebt er hard en lang moe-

ten voor werken met je eigen handen. Taai volhoudend wanneer anderen, ook wij, doodmoe versaaften, bleef jij wakker en rechtop. Misschien was je bang om te verliezen wat jou zoveel moeite had gekost? Het kon ook nooit goed genoeg zijn, alleen het beste en het voltooidte telde voor jou. Dit verwachtte je ook van anderen. Was je misschien vaak teleurgesteld hierin? Je was ook zo door en door rechtlijnig en eerlijk. Nooit hebben we je, je huik naar de wind zien hangen en nooit een kruimeltje weten nemen wat je niet met eigen werken had verdiend.

Een onrust en misschien een stille angst in jou hart hebben wij nooit ten volle begrepen. Veel andere houdingen en gebaren waren wel duidelijk voor ons.

Jouw trouwe liefde voor ons vader en de geduldige zorg die jij voor hem had toen hij ziek werd, vergeten wij niet. De wat bange aarzelende, maar principiële instemming, die je aan je kinderen gaf, toen zij elk een eigen weg gingen, werd voor ons een uitdaging. Op steun en begrip konden wij bij jou altijd rekenen. Later ontdekten wij bij jou een wat afstandelijke fierheid en blijie mildheid tegenover je kleinkinderen. Met hen herleeftde je en kon je opnieuw lachen en spelen.

Je was een gelovige vrouw, door en door vertrouwend op de Heer. Je beleefde dit in eenvoudige dingen en gebeden, maar je bleef er jarenlang trouw aan en vond dat je er ons moest over vertellen. Bedankt hiervoor en voor zoveel niet uit te spreken dingen.

Wij durven voor jou hopen op een leven in overvloed. Laat niets u verstoren en niets u beangstigen, alles gaat immers voorbij. Wie God bezit heeft niets te kort want God alleen voldoet. (gebed van Theresia) Vaarwel en God zegene je met vrede en vreugde die geen einde kennen.

Begrav. De Ras Lede - Aalst • tel. 053/80.08.08
Druk. n.v. De Winne-Fabrikas • tel. 052/42.33.04

