

Ons leven en onze dood zijn in de handen van de Heer : de goede God beschikt er over volgens zijn wijsheid en barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Florent DE NOOZE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERLEYEN,

geboren te Parike op 21 augustus 1893 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 11 april 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Oudstrijder 1914-1918.

In het geluk van een vreedzame oude dag heeft de ziekte deze dierbare overledene geknakt. Men wilde hem redden, maar geen menselijke hulpmiddelen konden nog baten. De Heer, wiens plannen niet altijd een tekening van de mensen zijn, wilde het anders.

Vrolijk en opgeruimd als hij was, heeft hij de laatste weken met kristelijk levensoptimisme zijn leed gedragen.

Na een leven van ware dienstbaarheid voor zijn gezin en zijn medemensen, berustend op een diep kristelijk geloof, heeft de Heer

hem op de herdenkingsdag van zijn afscheid van de apostelen tot Zich geroepen.

Verenigd in het leed met zijn Verlosser, kan hij nu ook met Hem verrijzen in de heerlijkheid.

Beminde echtgenote, heb dank voor uw bezorgdheid tijdens mijn ziekte. Hoe zwaar ook dit scheiden is, troost U in de hoop op een eeuwig wederzien.

En gij, mijn kinderen, weest een steun voor uw beproefde moeder en blijft mij gedenken in uw gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families DE NOOZE, VERLEYEN,
REYGAERT, VERSTICHELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek