

Een heilige en heilzame gsdachte is, voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden bevrijd worden. (Mach. II 12)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**GASTON DE NOOZE**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA VERSTICHELEN**

Geboren te Parike, de 28 Februari 1897,  
en ten gevolge van een onverbiddelijke kwaal  
schielijk overleden te Zarlardinge de 14 Juli 1953.

Wij moeten ons naar Gods schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook wezen, omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint.

H. Basil.

Zoals het den Heer beliefd is het geschied :  
Zijn H. Naam zij gezegend.

Hij was goed, hij was deugdzaam, godvrezend en menslievend. Hij kan niet slecht sterven die goed geleefd heeft. H. August.

Dierbare Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik smee U door O. H. Jezus-Christus, mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden. H. Chrys.

Heer, ontvang in uwe barmhartigheid de ziel van uwen dienaar, opdat hij, dood voor deze wereld, in U leve en door uwe goed-

heid ontslaging bekome van de schulden welke hij nog zou uit te boeten hebben.

(Mis der overledenen).

Zoet hart van Jezus. wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën DE NOOZE, VERSTICHELEN, WALRAEVENS, DE KONINCK.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.