

Men moet waken en bidden, opdat de tijd niet verlope zonder nut.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

LYDIE DE NOOZE

weduwe van **Eugeen De Vos**,

geboren te Everbeek den 30 Juni 1872 en schielijk overleden te Zarlardinghe den 7 Februari 1951.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, vermeed het kwaad en volharde in het goed ; daarom zal zij in zegening blijven bij God en bij de mensen.

Groot zullen bij den Heer zijn de verdiensten van hen die de opvoeding van hunne kinderen ter harte hebben genomen.

Wij moeten ons bereid houden om de dood uit de handen van God te aanvaarden op dien tijd en de manier dat het Hem zal believen die over te zenden.

Het is geschied gelijk het den Heer beliefd heeft ; dat de Naam des Heren gezegend zij.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uw tedere zorgen ; dient God getrouw en leeft zo dat gij de dood nooit behoeft te vrezen. Vaartwel en blijft mij indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.



DE FAMILIËN DE NOOZE, DE VOS en VAN
BRUYZEGEM,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.