

Zalig de mens die zijn hart op de Heer gericht houdt; in Gods heerlijkheid zal hij rust vinden.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Maria-Florentine DE NOOZE

weduwe van de Heer

Alfred VAN HUFFEL,

geboren te Parike op 18 december 1895 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 13 maart 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In eenvoud heeft deze overleden vrouw zich gewijd aan haar gezin. In oprechte vroomheid heeft zij haar kristelijke plichten vervuld. Het geloof, dat wie met de Heer lijden ook met Hem verheerlijkt worden, heeft haar bij de miseries van de oude dag moed en troost geschonken. Tot eindelijk haar levens-taak af was en de Meester zijn dienaar tot zich heeft geroepen om haar op te nemen in het hemels Rijk.

Maria, die mij zo dikwijls verhoord hebt wanneer ik om uw hulp vroeg, wees thans mijn voorspreekster bij uw goddelijk kind.

Lieve kinderen, voor wat gij voor mij gedaan hebt, zeg ik U dank. Vergeet mij echter niet in uw gebeden.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families DE NOOZE, VAN HUFFEL,
REYGAERT, DE ROO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek