

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie - Hortense DE NOOZE

weduwe van de Heer

VICTOR ROKEGEM

geboren te Parike, op 7 juni 1901 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 2 februari 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieker.



De families DE NOOZE, COPEANS,
ROKEGEM en BOUSON,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Wij danken U, Heer, voor deze goede moeder die U en ons zo nabij was, in haar stille eenvoud, haar grote toewijding en haar gulle vriendschap. Bij ieder overlijden is de H. Schrift steeds daar met haar Woord van troost in de beloftevolle woorden van de Heer: «Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven».

Die diepe Godsvrede vond zij zeker in de regelmatige Hoogdag Communie, die ze nooit zou laten voorbijgaan... in haar kraaknette woning omringd door de zorgende toewijding van haar kinderen en familieleden. Is het ook niet dit geloof, dat deze moeder staande heeft gehouden en de nodige levensmoed bijbracht in de harde dagen na het verlies van haar dierbare echtgenoot?

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, wat ik voor U gedaan heb, hebt gij voorzeker mij willen teruggeven in mijn laatste levensjaren en vooral deze laatste dagen. Het deed mij zoveel deugd mij thuis door U omgeven te zien en te weten dat bij U voor moeder nooit iets teveel was.

Beste buurtmensen en leden van de Derde Leeftijd, ook U ben ik dankbaar voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Moge de zegen van de Heer ook U verder vergezellen. Ook op Uw gebeden reken ik vooral tijdens de wekelijkse Eucharistieviering, die ik, spijtig genoeg, zoveel jaren heb moeten missen.

Tot later ... op de laatste bestemming onzer reis ter eeuwigheid.