

Hier ben ik.

II Reg.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde DENOOZE

weduwe van Mijnheer Petrus DROESBEKE,
geboren te Parike op 28 december 1873 en er
godvruchtig overleden op 27 september 1962,
voorzien van de troostmiddelen der H. Kerk en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

-†-

De dood schijnt niet vreeswekkend en zelfs geruststellend te zijn voor degenen die terug kunnen zien op een patriarchale ouderdom, op een welbesteed godvruchtig leven.

Wij zagen haar dan ook wegsluimeren, rustig en kalm, gelaten, overtuigd als zij was, dat zij een genadig oordeel zou vinden. Want wie goed leeft kan niet slecht sterven.

Zij kon roemen op een aantal jaren zoals er maar weinigen ten deel valt. Zij heeft gewekt zolang het voor haar dag was.

Verscheidene jaren vertoonden zich reeds de gebreken van de oude dag en voelde daardoor het gemis der heilige diensten, maar thuis voelde zij dat gemis aan door veelvuldig gebed.

Dierbare kinderen, de dood heeft mij weggenomen uit uw midden, ondanks uw grote genegenheid en uw liefderijke zorgen, maar door mijn voorpraak bij God zal ik onder u aanwezig blijven.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt mij in de zondagsmis en tot weerziens in de hemelse zaligheid.



Voor uw bliken van kristelijke deelneming in haar rouw en voor uw gebed tot zielerust van haar overledene, danken u van harte

De Families DENOOZE-DROESBEKE.

A. Van der Geynst, Parike