

Geen sterveling kent het einde van zijn leven, niemand kan over de dag van de dood gebieden, noch uitstel bekomen : wees daarom altijd bereid, want op het uur dat gij het niet verwacht zal de Heer komen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Pierre DE NOOZE

echtgenoot van Mevrouw

YVONNE DE NIE,

geboren te Parike op 15 december 1905

en er schielijk overleden op

4 december 1972,

gezalfd met de H. Olie.

O groot geheim van de dood!... Hoe leert gij ons de diepe waarheid van het leven... dat slechts een zaak telt : de eeuwigheid. Niets draagt men mee over het graf heen, dan alleen de verdiensten van een godsdienstig en deugzaam leven.

Daarom hopen wij dat God in zijn barmhartige liefde zich zal ontfermen over de duurzame afgestorvene. Hij is God getrouw gebleven. De Heer zal hem in zijn vreugde opnemen.

Duurbare echtgenote en lieve kinderen, zo plots heeft de dood mij uit uw midden ontrukkt. Hard is de beproeving, maar de kristen mens put zijn troost in de overtuiging dat

deze scheiding slechts tijdelijk is. Bidt voor mij ; zo blijft gij in gedachte met mij verenigd en wordt bij U de hoop versterkt dat wij elkaar eens weerzien in het andere leven.

De families DE NOOZE, DE NIE, REYGAERT,
DE LANGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek