

*"Stil ben je van ons weggegaan,  
heb je het zelf geweten ?  
Jouw pijn, jouw strijd  
is nu gedaan.  
Wij zullen je nooit vergeten."*



Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

**Remi DENOOZE**

echtgenoot van Mevrouw  
Gisèle VANDER MIJNSBRUGGE

geboren te Parike op 8 maart 1930 en  
overleden te Aalst op 24 januari 1998.

Bestuurslid KBG

Wij danken allen die in ons verdriet delen.  
De families :  
DENOOZE, VANDER MIJNSBRUGGE,  
RUBBENS, D'HOMME en DE GELAS.

---

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

*Wij hielden heel veel van jou,  
zoals zovele mensen,  
doch niemand kon ons helpen  
met onze grootste wensen.*

*Wij wilden dat je blijven kon,  
op onze aardse wereld,  
en niet nu reeds sterven moest,  
wie heeft dat zo geregeld ?*

*Men zegt  
het went, het slijt.*

*Als dat zo is,  
waarom dan iedere dag, elk moment die spijt.  
Waarom voelen wij ons zo alleen,  
gebroken en vol innerlijke pijn ?  
Waarom missen we je nu al, meer en meer  
en ontsnapt ons de zin van jouw dood  
en ons leven nu telkens weer !*

*Alleen weten wij dat we van je houden  
en steeds aan je zullen denken.  
Je was een lieve man en vader  
die ons zo veel goeie momenten  
heeft kunnen schenken.*

*Bedankt Pa !*

---

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50