

« Op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen, zodat ik in eeuwigheid niet zal wankelen ».



BID OM VREDE VOOR

de Heer

René D E N O O Z E

echtgenoot van Mevrouw

Marie - Emilienne RUBBENS,

geboren te Parike op 3 oktober 1897 en
er godvruchtig overleden op
2 december 1971, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Dit heengaan is het eindpunt van een lange strijd van een mens tegen de onverbiddelijke dood, maar ook het hoogtepunt van een volhardende en algehele overgave aan de Heer. We kunnen daarom van God met het volste vertrouwen verwachten dat Hij zijn trouwe dienaar liefdevol in zijn vrede en vreugde zal verwelkomen.

Mijn liefste vrouw en kinderen, van ganser harte dank ik U voor alles wat gij hebt gedaan om mijn lijden te verzachten. Moge God er U om lonen, U zegenen en in het verder leven bewaren.

En gij allen die mij duurzaam zijt, troost en sterkt mijn geliefden in deze beproeving en schenkt me samen met hen de gunst van uw gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

De families

DE NOOZE,
RUBBENS,
REYGAERT,
VAN DE CATSYNE,
D'HOMME,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek