

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God zijn liefde en zijn vriendschap geven.

Gedenk in uw gebed het leven en sterven van

## **Adrienne DE NORRE**

echtgenote van **ROMAIN MERLAEN**

geboren te Delftinge op 20 februari 1938 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 4 mei 1995, gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Parochiaan van Denderwindeke.

De families **DE NORRE, MERLAEN, DE RUYVER** en **PENNE**

danken u voor uw kristelijk medeleven en uw gebed.

Begravenissen - Krematies **DE DEYN**

Drukk. Du Mongh, Denderwindeke.

Veel te vroeg is moeder van ons heengegaan en telkens weer vragen we ons af: "Waarom moet de ene mens zo vroeg sterven en mogen anderen vele jaren nog blijven?". We zullen nooit het antwoord vinden. We weten zo weinig hoe de mens er eigenlijk aan toe is. Een ding weten we met zekerheid: dat of hij rijk of arm is, of hij oud of jong is, koning of gewone werkmans, dat ieder mens moet sterven. En dan pas komt de echte en grote vraag: is alles nu voorbij en voor niets geweest? Doet God nu zijn handen van ons af? Als gelovige mensen weten we dat God liefde is en dat Hij ons niet laat vallen in de dood. Jezus zegt: Ik ben het Leven en in wie in Mij gelooft zal leven. Daarom danken wij God voor het nieuwe leven, het leven van de verrezen Kristus, dat Hij aan onze dierbare overledene wil schenken en waar ook wij eens deelachtig zullen zijn.

Dierbare echtgenoot, dank u voor die vele jaren dat we samen lief en leed gedragen hebben. Ik vergeet u niet.

Beste kinderen en mijn lieve Gregory, dank U voor uw vriendschap en uw liefde.

Beste familie en vrienden, vergeet me niet in uw gebed.