

IK GELOOF IN HET EEUWIG LEVEN.

Dit weze U een uitnodiging tot bezinning  
en gebed voor

DE HEER

## **ALFRED DE NORRE**

weduwnaar van **IRMA DE LEENHEER**

geboren te Delftinge, op 6 maart 1899 en god-  
vruchtig overleden te Ophasselt, op 25 juli 1984,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



De families **DE NORRE, DE LEENHEER,**  
**MACHTELINCKX** en **VAN WIJNENDAELE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

---

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuizen - Tel. (054) 50 10 59

Gesproten uit een werkzaam, landelijk gezin  
werd de duurzame overledene, na het vroegtijdig  
afsterven van vader, zeer vroeg geconfronteerd  
met de harde werkelijkheid.

Hij leerde delen met de anderen en zich geven  
voor de anderen. Dit sloeg op zijn gemoed een  
stempel, die heel het leven hem is bijgebleven.  
Waar het harde en de strijd voor het leven zich  
met het milde en zachtmoedige paren, daar geeft  
het altijd een goede klank. Deze gemoedsgesteld-  
heid werd uitgewerkt in de opbouw van zijn gezin  
samen met zijn beminde echtgenote, in de liefde  
voor de kinderen en kleinkinderen, in de omgang  
met allen die hem gekend hebben.

In de glans van zijn ogen lag steeds deze  
goedheid alsof hij wilde vragen : « Heb ik nie-  
mand pijn gedaan ? » Vol zelfverloochening, moe-  
dig en humoristisch ging hij verder door het  
leven, zich koesterend in de liefde van zijn kin-  
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De laatste twee jaren begon zijn lijdensweg en  
op een stille avond is vader van ons heengegaan.  
Hetgeen men reeds lang heeft voorzien, komt  
altijd nog onverwacht, treft diep in het hart.

Beste vader, wij zijn fier zo een vader gehad  
te hebben. Wij danken U voor alles wat gij voor  
ons gedaan hebt. Wij danken God, vader zo lang  
bij ons te mogen houden. Wij weten dat Hij niet  
ziet naar het getal der jaren, maar dat de vrees  
des Heren het begin der ware wijsheid is en dat  
het kwaad mijden het ware inzicht is. Wij zullen  
ons best doen dat de dankbare herinnering als  
een kracht in ons voortwerkt, zodat wij allen  
samen in dezelfde goede geest mogen groeien  
in geloof, hoop, liefde en blijvende trouw.

O.-L.-Vrouw, help, geleid, bestuur en richt ons.  
Amen.