

Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed
voor de heer



Arthur Edmond De Norre

geboren te Deftinge op 22 april 1900 en
er zacht in de Heer ontslapen
op 4 januari 1972,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Trouw lid van de mannenbond van het H. Hart.

Niemand kan zich gelukkig noemen, want niemand
is vrij van beproevingen. Dit heeft Arthur zeer goed
ondervonden.

Eenvoudig en stil was de gang van zijn leven, ge-
kenmerkt door werkzaamheid, gediensdigheid en
een natuurlijke zin voor eerlijkheid en oprechtheid.
Hij bewandelde de weg van stille vrede en gerech-
tigheid, al goeddoende zonder ijdele roem of men-
selijk opzicht, en was er eerlijk van overtuigd dat
er niets gebeurt zonder God. Door woord en daad
heeft hij het schone geloof dat hij meekreeg van
zijn ouders, begrijpend en geduldig ten opzichte
van de anderen beleefd.

Moge hij nu, opgenomen in de vreugde van de
Heer, waken over ons, om onze namen er in herin-
nering te brengen, en zó de vrede mag beleven in
eeuwig geluk.

Beste zusters, ge waart me zó genegen en zó be-
zorgd om mij, dank u voor uwe genegenheid en
zorgen, voor uw gebed. De Heer geve u nog vele
jaren samen. Door zijn genade zien we elkaar terug.
Beste neven en nichten, geburen en kennissen,
dank voor uw vriendschap. Moge uw genegenheid
niet afgebroken worden door mijn heengaan,
maar verder gelouerd en eeuwig worden door uw
gebed.

H. Ursmarus, mijn beschermheilige in dit leven,
wees nu mijn voorspreker.

De families

De Norre en Matthijs

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge