

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

**CAMIEL DE NORRE**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE-THERESIA HITCHINSON**

Geboren te Delfinge de 20 maart 1888 en er godvruchtig overleden de 27 augustus 1964, voorzien van alle Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

In pijnen en smarten wordt ons het leven gegeven als hoogste geschenk van de Heer. Het leven blijft voor tijd en eeuwigheid de grootste gave, daar het ten grondslag ligt aan onze eeuwige uitverkiezing.

De Schepper heeft gewild dat wij spijs alles van het leven zouden houden als een gebruiksmiddel tot onze eeuwige uitverkiezing. Daarom is sterven steeds zó pijnlijk én voor de persoon in kwestie én voor de naaststaanden en vrienden.

Vader is niet meer. De stoere man, de zorgver voor vrouw en gezin. Het doet ons pijn hem te verliezen, te weten dat wij hem in wederliefde, spijs alle goede wil, zo weinig konden teruggeven, in ruil voor al de goede gaven van zijn vaderhart en werklust.

Eén ding vergeten wij nooit: de eenvoudige daden van zijn volbrachte plicht als Christenmens en als vader. Hij blijft ons een lichtend voorbeeld voor plichtsgetrouwheid in de opdracht van eigen leven.

Dierbare kinderen, mijn levenstaak is volbracht, ik ga weldra bij moeder in de Hemel. Gijzelf staat nu in het

volle leven voor uw levenstaak. Strijdt met God de goede strijd en blijft trouw aan de Christelijke beginselen, die moeder en ik u bijgebracht hebben. Leeft in vrede en eensgezindheid onder elkaar. Zo eert gij het schoonst de gedachtenis uwer ouders. Ik dank u voor uw zorgen en om de bekommernissen mij bij u te houden. Ik dank allen die voor mij ooit goed waren. Mijn niets ontziende dochter en echtgenote, familieleden, burens en vrienden, God zegene u allen voor al uw liefdediensten. Tot weerziens bij God, de Heer over leven en dood.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Ursmarus, bid voor hem.

---

*Een ware troost waren voor ons uw bliken van christelijke deelneming bij het heengaan van hem die ons zo dierbaar was.*

*Daarvoor danken U innig:*

*De families De Norre*

*Hitchinson*

*De Vos*

*De Vos.*

---

Uitg. Mevr. Miserez, Delfinge