



In Gods vrede moge voor altijd rusten,
de ziel van

MEVROUW

GEORGETTE DE NORRE

geboren te Nederbrakel op 12 oktober 1929
en schielijk overleden te Brakel
op 24 december 1975.

Bij het onverwachte heengaan van deze vrouw staan wij versteld en geschrokken over de pijnlijke werkelijkheid van de dood. Allen zijn wij geboren om eenmaal door die moeilijke overgang te gaan naar het eeuwig leven. Heel ons aardse leven moet daarop gericht zijn, want wij hebben hier geen vaste verblijfplaats, wij leven voor de toekomstende, waarvoor wij geschapen zijn uit de Liefde van God. Ook voor deze vrouw was deze bestemming en daartoe werd zij getekend met het « zegel van de Drieëenheid » in haar Doopsel.

De dag voor Kerstmis werd zij geroepen om Kristus' Verlossingswerk aan haar te laten waarmaken.

Moge zij in God een genadig Rechter vinden, een Vader die Zijn kind tot Zich neemt in Zijn Eeuwige Vreugde.

De families DE NORRE-CARLIER,

diep getroffen door uw blijken van deelneming in hun rouw, danken U van harte.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel