



VROOM AANDENKEN

aan

M E V R O U W

Irma DE NORRE

Weduwe van

Mijnheer OMER VAN HAMME

geboren te St. Martens-Lierde op 26 januari 1899 en zacht in de Heer ontslapen te Leuven op 12 september 1965, gesterkt door de hh. Sacramenten der zieken en de pauselijke zegen in articulo mortis.

Zij was een vrouw met diep geloof en groot Godsvertrouwen. Met blij optimisme ging ze door het leven. Bij beproeving zocht ze haar troost en sterkte in het gebed en in de blije dagen was zij dankbaar ten opzichte van God.

Zij was een moeder, bezorgd om de haren, voor hen heeft ze geleefd en zichzelf gegeven vol toewijding en edelmoedigheid. Haar huisgezin was haar geluk, daar zocht en vond ze diepe vreugde.

Een medogenloze ziekte kluisterde haar aan 't bed, de voorbode van de Heer, die kwam om haar op te nemen bij Zich en te lonen om het goede dat ze deed. Stil is ze heengegaan naar haar Schepper.

Dierbare kinderen, familieleden en bloedverwanten, ik dank U hartelijk om uw genegenheid. Blijf van elkander houden. Weent niet zoals zij die geen geloof hebben, maar weet dat over het graf heen wij met elkaar verbonden blijven in de Heer. Bidt gij Hem om barmhartigheid voor mijne ziel, Ik smeeek Hem om zijn zegen en genade over U allen.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, Ontferm U over haar.



De familiën VAN HAMME, DE NORRE, DE BRACKELEER, VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

« De Beiaard »