

Op de Heer stel ik mijn hoop
op zijn woord vertrouwd ik. (PS. 130)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Julia DE NORRE

weduwe van

Heer Emiel VAN DAELE

geboren te Delftinge op 21 mei 1893 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 27 augustus 1991, gesterkt door de
H. Sakramenten der Zieken.

God, onze Vader, gij staat aan het begin
en aan het einde van elk mensenleven.

We richten ons tot U met een zoekend ge-
loof, nu wij te midden in het leven de
dood ervaren. Geef nu, Heer uw toekomst
en uw leven aan deze vrouw die ons zo
dierbaar was.

Zij was de trouwe echtgenote en zorg-
zame moeder voor haar kinderen. Voor
haar medeparochianen en geburen was
ze de vredelievende onbaatzuchtige vrouw.

Ze was diepgelovig, een trouwe parochi-
aan die intens meeleeft met het parochi-
gebeuren. De laatste maanden voerde ze
een ongelijke strijd tegen ouderdom en
aftakeling.

Langzaam werden haar krachten onder-
mijnd. Toen het laatste restje energie was
opgebruikt, is Julie eenvoudig en zonder
op te vallen, juist zoals we haar 27 jaren
hebben gekend, in stilte van ons heenge-
gaan.

Bemide kinderen en kleinkinderen, we
hebben hier geen vaste woonst. Wij wa-
ren samen in stil geluk, eenvoud en zorg
om elkaar, maar al onze inspanningen
hebben maar waarde als ze gericht zijn
naar de eeuwigheid.

Van uit de hemel zal ik over u allen wa-
ken en u verwachten. Wel een speciaal
dankwoordje aan mijn zoon die zo tot het
einde toe gedaan heeft wat hij kon om
mij te helpen.

De families DE NORRE, VAN DAELE,
DE TAND en DE TURCK

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

van de maele