

Zalig die geen groot gedacht hebben van zichzelf... die leven dicht bij God en bij ieder evenmens.

DANKBARE HERINNERING AAN

JUFFROUW

MARIA, AIMEE DE NORRE

dochter van **Francies De Norre**
en **Maria Celeste Limpens**

geboren te Deftinge, op 23 april 1908 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 25 oktober 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families

DE NORRE, LIMPENS en DE VUYST,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begräfd. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

Heel onverwacht is deze duurzame overledene van haar behulpzame broer, uit haar genegen familie en uit haar vertrouwde buurt weggenomen. Gelukkig de dienaar die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden... weest gereed want Hij komt op een uur en een dag waarop gij het niet verwacht. Gelijk ieder morgen was zij heel en al hulp om het nodige voor het ontbijt bij te brengen... tegen het avondmaal werd zij hartvorscheurend beweend door haar zo dankbare broer, die haar nu zo zal missen.

Het meeleven van familie en buurt laat vermoeden hoe gaarne ze gezien was; met hoeveel voldoening zag ze haar broer aan het werk in zijn tuintje, heel en al wederzijdse hulpvaardigheid; hoe kwam ze op de uitkijk staan en genoot ze van een vriendelijke goede dag van buurtmensen, die ze nooit iets in de weg zou gelegd hebben; hoe gaarne ze gezien was in haar familie toont nu het meeleven van ieder familielid.

Ze bracht « EER AAN GOD » ieder weekend in haar geliefde parochiekerk en vond daar de stille kracht om vrede en tevredenheid te helpen brengen bij ieder die ze ontmoette.

Geliefde broeder Philemon, onze familie begrijpt uw verdriet en zal voor U een blijvende steun zijn. Bidt met hen nu ook voor mij opdat Ik weldra op het feest van Allerheiligen, samen met onze ouders, voor wie wij samen in stilte veel gebeden hebben, ook voor U en gans de familie dankbaar mag ten beste spreken.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...