

H. Hart van Jezus, ons Leven en onze verrijzenis,
ontferm U over haar.

Ontving door geloof in Jezus Christus eeuwig
leven bij de Vader

MEVROUW

MARIA, BERTHA DE NORRE

weduwe van de Heer

GILBERT MORNIE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 29 maart 1897
en godvruchtig overleden in het rusthuis te
Velzeke-Zottegem, op 14 december 1976, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families DE NORRE, MORNIE,
DE BRAEKELEER en BERTOUIL,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De praal, de luidruchtigheid en het egoïsme
van een hoogmoedige wereld hebben haar niet
uit haar lood geslagen. Haar eenvoud van hart
en geest, haar warme en open lach, midden een
arbeidzaam bestaan en tevens haar bescheiden
maar zeer dienstvaardige genegenheid, zijn de
sieraden van haar eenvoudige maar eerlijke le-
venswandel.

« Het leven van ieder rechtvaardige is in Gods
hand, geen kwellingen zullen hen deren. In de
ogen van de omgeving was het alsof zij stierven;
maar toch zijn zij in vrede. — De Heer zal voor
eeuwig hun Koning zijn. » (Wijshcid, 3)

Bertha, wij zullen U dankbaar en biddend ge-
denken in de Kerstviering van Zondag toeko-
mende. Ieder vergadering van de Derde Leeftijd
zagen wij U heel dienstvaardig van tafel naar
tafel lopen, voor iedereen altijd even vriendelijk
en dienstvaardig. Wij hebben U de laatste jaren
gemist, maar tevens waren wij blij te mogen
vernemen dat Gij in uw nieuwe thuis met de
beste zorgen werd omgeven. In Uw naam gaan
wij meteen dankbaar bidden voor al wie er goed
voor U is geweest.

Beste familieleden, Eerwaarde Zusters uit het
rusthuis te Velzeke en allen die voor mij goed
zijt geweest: dat de Heer U erom lone en tot
eeuwig weerzien bij Hem.