

Wat is zij gelukkig en voorzichtig, die tracht te leven zoals zij wenst te sterven.

†

Tot vroom aandenken van

Mevrouw

## **Maria, Helena DE NORRE**

weduwe van de Heer Omer MERCKAERT.

Geboren te Deftinge op 17 augustus 1900 en overleden te Geraardsbergen op 8 april 1984, bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Een gelovig mens neemt nooit afscheid van het leven, wel van de tijd.

Geplant in vruchtbare gronden, gesproten uit een wijdvertakte stam stond M.-Helena als vriendelijke en gastvrije moeder, toegankelijk voor kinderen, familieleden en medemensen.

Zij was gesneden uit het taale kristelijke hout dat de zorgen van de medemens meedroeg, maar geleidelijk ging buigen onder het kruis van de zorg voor haar echtgenoot.

Toch bleef zij de vrouw, die in haar diepste innerlijk haar medemensen kon waarderen en liefhebben en die in alle omstandigheden eenheid trachtte te stichten.

Na een welbesteed leven zag ze haar einde naderen met een rust die te benijden is, gelukkig bij de grote hoogdagen de H. Sakramenten thuis te kunnen ontvangen.

Moge de Heer haar verwelkomen met de woorden : « Ik ken uw geloof, uw gastvrijheid, uw inzet voor het welzijn van alle familieleden en medemensen, kom binnen in mijn Rijk ».

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor uw kinderlijke liefde. Draagt

zorg voor elkander ; alles komt ten goede voor hen die God en de naaste rechtzinnig liefhebben.

Beste familieleden en vrienden, dank ook voor 't vele goede onder elkander beleefd.

Laat nu de barmhartige sluier van de tijd erover heengaan en gij zult weldra in dankbare herinnering moedig en sterk staan.

Wil nu in stilte rustig de vier Akten bidden.

De families DE NORRE, MACHTELINCKX,  
MERCKAERT, DANDROY,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel