

Zalig de doden die in de Heer sterven.
(Apok. 14, 13)



DANKBAAR AANDEKEN AAN HET LEVEN

van Mevrouw

Maria, Juliette DE NORRE

weduwe van de Heer

Remi VERHOEVEN,

geboren te Deftinge op 9 juli 1902 en
plotseling overleden te Lierde (Sint-Maria)
op 16 juli 1977,
gezalfd met de H. Olie.

Zij was lid van de Katholieke Bond
van Gepensioneerden.

» Weest ook gij bereid, omdat de mensenzoon komt op een uur waarop gij het niet verwacht ». De Heer heeft er ons voor gewaarschuwd en toch staan wij steeds verslagen bij het plots heengaan van een medemens. Telkenmale wordt ons dan deze les voorgehouden : God is de Heer en de Meester over leven en dood.

Deze vrouw heeft aan haar Schepper de plaats in haar leven gegeven waarop Hij aanspraak maakt in ieder mensleven, en Zijn aanwezigheid in het verloop van haar dagen aanvaard. Rekening houdend met Zijn geboden heeft zij haar gezin kristelijk opgevoed, de kostbaarste erfenis die ze haar kinderen en familieleden nalaten kan. De grootste beproeving die zij heeft moeten dragen was wellicht de dood van haar dierbare echtgenoot, een scheiding die tot in haar laatste levensuur zwaar op haar gedrukt heeft. Elke dag opnieuw treurde ze erom, dat vader zoveel gebeurtenissen niet meer had mogen beleven. Uiteindelijk belandde ze dan met haar groot verdriet bij de Heer in

gebed en overgave. Voor haar kinderen en kleinkinderen was ze het eenvoudige, goedhartige mens bij wie ze steeds hartelijk welkom was. Tot deze vrome, gelovige vrouw spreekt nu de Heer : « Ik zal u de kroon van het leven geven ».

Beminde kinderen en kleinkinderen, steeds heb ik uw liefde, genegenheid en belangstelling mogen ondervinden. Gij hebt waarlijk uw moeder in ere gehouden. Dit weze nu uw grote troost.

Dierbare moeder en grootmoeder, God dankend om het geschenk dat Hij ons in u gaf, bidden wij nu samen voor u : « Heer, onze God, wij bidden U voor onze dierbare moeder en grootmoeder. Wij kunnen haar zo moeilijk missen. Laat ons diep geloven dat niet de dood maar wel het leven overwint en geef haar samen met vader en grootvader de eeuwige rust in Uw heerlijkheid ».

De families DE NORRE, VERHOEVEN,
MACHTELINCKX, VAN BRAEKEL,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel