

" Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal niet sterven voor altijd ,..

(Evang. van Sint Jan)



Vroom aandenken aan
mejjuffrouw

Marie - Clemence De Norre

geboren te Deftinge op 14 juli 1889 en godvruchtig overleden in het Rustoord van het Centrum H. Vander Stokken, op 31 maart 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families De Norre en Matthijs

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Meer dan 90 jaar heeft zij geleefd, voor het merendeel samen met haar familie en in haar vertrouwd midden. Hoe sterk en moedig men ook weze, toch breekt eens de dag aan dat men het niet meer kan bolwerken en dan getuigt de mens nog van moed en wilskracht door een wijs besluit te nemen.

De laatste drie jaren zijn dan een rustig verblijf geweest in het Rustoord van het Centrum H. Vander Stokken te Pepingen, omringd door haar familie, haar goede vrienden aldaar en het verplegend personeel dat haar bijgestaan heeft.

Doorheen het tobben en wroeten, de strijd en het zoeken heeft men nog dikwijls het geluk de draad van Gods voorzienigheid te speuren. Heer, wij danken U voor alles en wij bidden eenvoudig: " Heer, reken mij ten goede wat ik met een eenvoudig en nederig hart in stilte voor de mijnen heb gedaan - reken mij zeker ook ten goede wat ik in trouwe plichtsbetrachting zonder omhaal van uiterlijk vertoon voor de Heer heb gedaan ,..

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen uw begrip en waardering deden me deugd. Hartelijk dank voor de goede zorgen en bezoeken.

Zorgt verder voor elkaar om de wet der liefde te vervullen.

Wij van onze kant zullen de vele goede mensen, die ons zijn voorgedaan, trachten na te volgen. Wij zullen samen voor haar bidden en wij danken iedereen die haar indachtig wil zijn.