

" Gelukkig zij die naar het Woord van God luisteren en het onderhouden ".



Dankbaar voor haar leven, vragen we u om een gebed voor de zielerust van mejuffrouw

Marie - Leonie De Norre

geboren te Deftinge op 21 mei 1887 en godvruchtig overleden in het ziekenhuis van het Centrum H. Vander Stokken te Pepingen op 4 april 1980, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Terwijl onze kerkgemeenschap opnieuw het Lijden en de Kruisdood van de Heer beleeft en terugdenkt aan de dag waarop Hij ons zijn Lichaam en Bloed heeft geschonken om ons te sterken op de weg die tot Hem voert, is Leonie vredig, kalm en rustig heengegaan om bij haar Schep- per de eeuwige paasvreugde te vieren.

Wij treuren niet zoals zij die geen hoop hebben, maar danken de Heer om het eenvoudige, voorbeeldige en verdienste- lijke leven van deze vrouw. Met de be- scheidenheid, haar eigen, heeft zij door het

dagelijks werk het hare bijgedragen tot de opbouw van een betere wereld. Door haar burens werd ze geacht als een spaar- zame, blijde en opgeruimde vrouw. Zij heeft haar geloof beleefd zoals een trouwe dienaress past : zonder schroom, overtuig- end en edelmoedig. Tot in haar zeer hoge ouderdom, waarin zij van ziekte en lijden niet gespaard bleef, kende zij bij haar zuster een rustige en kalme levens- avond.

Beste zuster, vele jaren hebben we samen doorgebracht. Nu moet ik u verlaten. Dank u voor uw vriendschap en goede zorgen. Blijf op God vertrouwen, eens worden we voor immer met elkaar verenigd. Met haar en haar familieleden, van wie ze zoveel hield, bidden we : " Moge Leonie nu voor altijd in vrede rusten."

De families DE NORRE en MATTHIJS

danken U voor uw bliken van deelneming en uw gebed voor onze dierbare afgestorvene.

Uitg. Miserez, Deftinge