

Vroom aandenken aan
mevrouw

Marie Octavie De Norre

weduwe van de heer
Richard Menschaert

geboren te Deftinge op 7 december 1885 en er
godvruchtig overleden op 4 december 1972,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Moeder, gij hebt ons niet alleen het leven geschonken, maar elke dag van uw werkzaam bestaan, was één zorg voor ons allen.

Uw handen kenden nooit rust, en moeheid behoorde niet bij Uw levensprogramma.

Van ieder van uw kinderen, en later van ieder van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen, wist gij de verlangens, de wensen en de noden, en gij kwaamt ze telkens tegemoet met steeds nieuwe attenties.

Gij bezat de wondere gave van te helpen zonder u op te dringen en zonder op dankbaarheid belust te zijn.

Zó had gij samen met Vader zaliger aan ons leven gebouwd en toen hij ons verliet, bracht gij het voor mekaar, dubbele liefde en zorg op te brengen voor ieder van ons.

Tot de laatste dag, bleef gij rechtop, altijd bezig, altijd dienstbaar, zoals wij u steeds hebben gekend, want ook het laatste uur moest een uur zijn van dienst en niet van last, voor de anderen.

Nu gij van ons zijt heengegaan, met Vader en zoon, in dezelfde vreugde van Gods' Vaderhuis, nu zien wij plots welke kracht en goedheid van u is uitgegaan, nu zien wij plots welke onverwoestbare levensvreugde wij van u mochten ontvangen, nu zien wij plots hoe gij ons bleef leiden met uw gezonde levenswijsheid, met uw pientere opmerkingen maar bovenal met uw hartelijk en meelevend begrijpen van ons allemaal, nu zien wij plots hoe gij - ook in uw hoge ouderdom - immer even fris, jong, nieuw en open bleef zoals een bloem die geeft in eenvoud, openheid en mildheid.

Moeder, gij hebt u duizendmaal laten plukken en steeds had gij bloei genoeg voor uw man, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden...

Toen plukte God, niet om ons te schaden, maar om uw liefde voort te zetten in zoveel anderen...

Moeder, wij danken u omdat gij „zulk“ een moeder waart voor ons en door onze tranen heen, danken wij God dat Hij ons U als Moeder heeft geschonken, al die vele jaren.

Wij blijven op U rekenen, op uw wijze raad en levensoptimisme; wij vragen u: bekom ons uw geloof, uw werkkraft en uw dienstbaarheid.

De families MENSCHAERT, DE NORRE,
MISEREZ en DE VOS bedanken.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge