

Gedenk, o mens, dat gij stof en as zijt, en tot stof zult wederkeren.

(Liturgie van Aswoensdag)

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ROGER-ALFONS DE NORRE

echtgenoot van Mevrouw

ANTOINETTE TUYPENS

geboren te Delft inge de 24 mei 1928, en er godvruchtig overleden de 3 maart 1963, « in extremis » voorzien van het H. Oliesel.

De kracht van de mens ligt, goddank, verscholen in de diepe roerselen van zijn ziel. Daar heeft niemand toegang toe of inzicht in, tenzij God alléén.

De mens zal, naar de richtlijn van de Heer, geen oordeel vellen over zijn medemens : « Mij alléén komt het oordeel toe », zegt de Heer ! Ons rest alléén te bidden om genade voor deze ziel die zo plots vóór Gods Rechterstoel gedaagd werd. De grote levensles, hiermede in verband, is van toepassing op elk van ons : « Wees steeds bereid ». Kunnen wij, staande bij dit ontzieldde jonge lichaam, sprekender bewijs of uitleg verlangen over die uitspraak van de H. Schrift : « De dood komt als een dief in de nacht » ?

Wij treuren samen met Echtgenote en kind en familie om het plotse afbreken van dit jonge levenslustige bestaan. Hebben wij ooit sterker onze machteloosheid aanvoeld ? Gelukkig is hij die geloof heeft en weet dat niet alles eindigt bij het einde van dit broze tijdelijke bestaan. « Ik geloof, Heer, dat Gij leeft, en dat Gij mij op de jongste dag zult heroproepen om eeuwig te leven ! »

Past het niet, dat we nu en altijd gelovig bidden : « Ik geloof in de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het vlees en in het eeuwig leven. Amen » ? — Zijn blijde levensmoed, zijn vriendelijk woord, zijn hulpvaardige gediensdigheid, blijven wij in 't geheugen bewaren ! Ze mogen ons de zekerheid bieden, dat Roger in de vriendschap met God stierf. Zijn hoedanigheden blijven een waarborg van een eeuwige verzoening met God.

Dierbare Vrouw en kind, ik had gehoopt nog veel te mogen betekenen voor U. Alhoewel zwak van gezondheid, zorgde ik graag voor een schoon bestaan. Laten wij vrede nemen met Gods Raadsbesluit.

Goede Ouders, Broers en Zusters, Familieleden en Vrienden, bewijst mij nu uw ware genegenheid met voor mij te bidden !

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Barbara, Patrones van de goede dood, bid voor hem.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene ;

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

*Mevrouw Roger-Alfons De Norre, geboren
Antoinette Tuypens,*

Mijnheer Jean-Paul De Norre,

*De familiën De Norre, Tuypens, De Ruyver
en De Wolf.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge