



In de vrede van Christus ruste de ziel van
de heer

ALOIS DE NUTTE

echtgenoot van mevrouw

PRUDENCE JANSSENS

geboren te Schendelbeke de 3 februari 1886 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
de 7 juli 1970,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

God moge zijn trouwe dienaar in barmhartigheid
ontvangen en hem de eeuwige vreugde schenken,
als loon voor de goede wil die hij gedurende zijn
proefjaren op aarde heeft betoond.

Het leven met zijn lasten en zorgen heeft hij
zonder morren aanvaard : blijgezind heeft hij zijn
beroep uitgeoefend ; op de daken van huizen en
kerken, waar hij toch zo gemoedelijk over vertellen
kon. Met fierheid en trots. Als de jaren hem ver-
plichten alle werkzaamheid stop te zetten, bleef hij
toch de opgeruimde man die van de buitenlucht
hield en van de omgang met de mensen.

Nu is hij in stille eenvoud naar de Heer terug-
gekeerd.

Vele jaren heeft de Heer hem gegeven en niets
liet voorzien dat hij zo rap van ons zou heengaan,
maar troostrijk is het dat hij verrijkt met verdiensten

tot een beter leven inging. Een man waarin geen
bedrog was en die daarom zeker door de Heer zal
erkend worden.

Bemide echtgenote, samen hebben wij in dit
leven lief en leed gedragen. Gij hebt mij getoond
wat ware genegenheid is. Gij blijft nu alleen achter:
God blijve uw troost.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin-
deren, familieleden en vrienden, dank voor alles.
Tot weerziens bij de Heer.

De families

De Nutte, Janssens,

De Backer en Cooman,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Drukk. De Vos