

Geloofd zij Jezus-Christus !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

**Bertha Maria DE NUTTE**

weduwe van

**ALFONS DE COSTER**

geboren te Schendelbeke op 14 december 1896 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem, op 2 juni 1973, gezalfd en gezegend door de H. Kerk.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

---

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer teruggegaan: kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij zacht van ons gescheiden, om beloond te worden voor het vele goede dat zij gedurende haar leven hier op aarde gedaan heeft.

Omdat zij goed geleefd heeft en God getrouw heeft gediend, tot aan het eind van haar leven, is dit afsterven geen dood, maar een verandering van woonplaats, een verhuizing van het wankele, miserieuze leven naar het betere, het schonere, het leven zonder begrenzing.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij weet het: ik was zo graag nog bij u gebleven, maar wij weten dat er nu eenmaal een tijd komt waarop God ons terugroept naar het Vaderhuis. Ik dank u allen, want tot op het eind van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt. Onthoud mijn vermanin-

gen, vervul verder uw plichten naar behoren; en wanneer de levensstrijd u hier of daar te machtig mocht worden denk dan aan mij want bij God bid ik voor u om steun en bijstand.

Vaart wel, ook gij mijn goede vrienden en kennissen, heb dank voor uw vriendschap, blijven wij elkaar getrouw in het regelmatig gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm u over ons.

**De families De Nutte, De Coster,**

**Van Cauwenberge en Nijs,**

**danken U zeer om uw gebeden en vele**

**blijken van deelneming.**

---

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.