

De mens 'n weet vandage niet  
Wat morgen hem kan bringen,  
Noch hoe noch waar de felle dood  
Hem in de weg zal springen.

G.G.



In de Vrede van Christus ruste de ziel van

**MEVROUW**

## **CLARISSE DE NUTTE**

echtgenote van de Heer

**JULES DE TURCQ**

Zij werd geboren te Ophasselt, op 3 juni 1911  
en ging van ons heen op een gruwelijke wijze in  
haar woning, op 7 februari 1977.

**Zij was lid van de Gepensioneerdenvbond.**

---

De dood kan ons treffen op de meest onver-  
wachte ogenblikken : 's morgens vroeg of 's  
avonds laat ; bij ons werk, op reis in een ver  
land, of eenvoudig tijdens onze nachtrust. Soms  
zien we haar langzaam naderen door ziekte of  
ouderdom, soms komt ze plots door een hart-  
aanval of door een onvoorziën falen van een  
vitaal orgaan of door een ongeval en dan is de  
pijn om het heengaan ook acuter.

Maar waar men eensklaps komt te staan voor  
een brutaal weggerukt worden door misdadige  
handen, lijkt het helaas in onze huidige samen-  
leving zo vaak voorkomt, dan staan we verplet-  
terd en ontzet. Want het leven van ieder mens  
is heilig, maar dan zeker het leven van een on-  
schuldige. Waar het respect voor het menselijk  
leven achteruitgaat, daar gaat ook de beschaving  
naar haar ondergang.

In het huis van onze dierbare overledene  
woonde de vrede en het geluk. Samen met haar  
echtgenoot hoopte zij nog vele gelukkige dagen  
te mogen beleven. Met de glimlach op het ge-  
laat was zij die grijze maandagmorgen opgestaan  
Weldra waren haar werklustige handen opgestort  
in de huishoudelijke bezigheden .Tot die bru-  
tale dood zich aankondigde...

Heer, zonder vaarwel en tot weerziens is  
Clarisse dan van ons moeten heengaan. Dit plots  
weggerukt worden uit ons leven heeft ons hart  
doen ineenkrimpen van ontsteltenis en pijn. Vra-  
gen van vertwijfeling komen in ons op ; richt dan  
onze ogen over de grenzen van tijd en ruimte  
en leer ons vertrouwen in uw schriftwoord dat  
de dood niet het einde is. Bewaar in ons hart  
het schone en het goede dat zij in ons leven  
betekend heeft.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
bijzonder pijnlijk moet mijn tragisch verscheiden  
voor U zijn. Van hierboven bid ik voor U om  
sterkte om deze beproeving te boven te komen.

Beste familieleden, vrienden en kennissen en  
geburen, blijft mijn aandenken in uw hart be-  
waren.

Heer, geef onze dierbare overledene de eeuwige  
rust en vrede.

---

**De families DE NUTTE, DE TURCQ,  
VANDER POORTEN en D'HAeyer,**

diep getroffen door uw bliken van kristellijk  
medeleven, danken U van harte.

---

Drukk. De Vos