

*Je zult je harde handen
in de dood steeds meenemen.
Wat je in het leven zelf
met warme handen hebt gegeven.*



Bewaar in uw herinnering

MEVROUW

Elise DE NUTTE

echtgenote van de heer Robert MATTHYS

Geboren in Geraardsbergen op 2 augustus 1934
en er godvruchtig overleden in
het O.-L.-Vrouwziekenhuis op 17 april 2000,
gesterkt door het H. Sacrament.

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en de families MATTHYS, DE NUTTE,
HAEGEMAN en DEBLANDER
danken U voor uw deelneming,
sympathie en troost hen betuigd.

*Aan mijn meter,
"Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen maar door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had."*

Kevin

*"Zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven,
ze zouden niet willen geloven dat
een mens
een mens zo liefhad
als ik jou."*

Robert

*Lieve moeder,
wij gaven je onze eerste glimlach,
maar ook onze eerste traan
en jij gaf ons altijd het mooiste van uw bestaan.*

Marc, Jean-Pierre en Ann

*Ga nooit heen zonder te groeten.
Ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder te praten,
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.*

'Bedankt Bobonne omdat jij ons dit leerde'

Krist

Begr. en Druk. "Moulat & Herregodts"
Markt 38, Geraardsbergen, tel. 054/41 58 23

