

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

GUSTAAF DE NUTTE

Weduwnaar van Mevrouw

MARIE DE HENAU

geboren te Ophasselt de 2 september 1891
en er godvruchtig overleden
de 20 februari 1960, versterkt door de
H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.
Oud-strijder 1914-18.

Ons Heer bindt het leven der mensen met onzichtbare draden aan de eeuwigheid vast. Wij ademen en leven, wij rijden langs de baan, praten en vergeten dat de draad, die ons leven bindt, zo broos is. Het is altijd te vroeg en altijd onverwacht dat wij door God worden opgewacht. Wij zijn kristenen. Wij weten dat wij ter verantwoording worden geroepen.

Maar wij geloven in de goddelijke barmhartigheid. Onze Lieve Heer is beteer en meer vergevingsbereid dan de mensen.

Hij was een werkzaam man, 'n man die van het leven hield. Het leek wel of hij onverslijtelijk was; 'n paar minuten geleden sprak hij nog, maar plots viel hij stil, hij was in de eeuwigheid.

Dierbare kinderen, het spijt mij dat ik

U door dit onvoorziene heengaan treffen moet. Vergeet me niet in uw gebed. Mijn beste vrienden, leert van mijn dood dat het leven hier onzeker is en dat wij ons steeds moeten voorbereiden op de grote ontmoeting.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De familiën

DE NUTTE,
DE HENAU,
VAN DER POORTEN en
SCHOLLAERT,

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar voor Uwe blijken van kristelijke deelneming in de rouw die hun komt te treffen.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.