

Dankbaar aandenken aan

de heer
Hector DE NUTTE

geboren te Onkerzele
op 17 oktober 1924
en zachtjes ingeslapen te Zottegem
op 21 januari 2003.

Na een kortstondige ziekte heeft Hector ons stilletjes en wat vereenzaamd verlaten. Wij verliezen een goede vriend of buur die fier was op zijn beroepsverleden als ijzervlechter en hierover boeiend kon vertellen.

Wat teruggetrokken, maar daarom niet minder vriendelijk en behulpzaam, besteedde hij de laatste jaren veel tijd aan zijn dieren, die zijn echte kameraden waren en die hij verzorgde, soms ten koste van zichzelf.

Hector, als een moedig en minzaam man met toch een eigen wil zult u in onze herinnering verder leven.

Rust in vrede.