

Waak en bid want de dood komt als een dief
in de nacht.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

Louise DE NUTTE

Weduwe van Mijnheer

HECTOR HOEBEKE

geboren te Ophasselt de 10 januari 1896 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 1 maart
1966. Voorzien van het H. Oliesel " in extremis „
en de Pauselijke zegen.

Ofschoon wij Gods raadsbesluiten niet kun-
nen doordringen, moeten wij ons nochtans aan
zijn opperste Wil onderwerpen, hoe pijnlijk de
beproevingen ook zijn, want Hij is oneindig
heilig en Hij bemint ons. (H. Bas.)

De rechtvaardige, al wordt hij door de dood
verrast, zal in veiligheid zijn; immers de schie-
lijke dood is niet te vrezen, maar de onvoor-
ziene.

Niet met tranen maar met gebeden en goede
werken worden onze afgestorvenen geholpen.
Hier past het ons, door dit middel, onze dier-
bare overledene ten hemel binnen te leiden.

Louise was 'n goeie en minzame vrouw die in
stilte heeft geleeden en gebeden.

Beste familie, de scheiding is slechts voor een
korte tijd, weldra zien we elkaar weer in het
hiernamaals. Weest mij indachtig in uw gebeden.
Vaartwel!

H. Jozef, patroon der goede dood, b. v. o.



De families:

DE NUTTE,
HOEBEKE,
VAN DER POORTEN en
ROBIGNON

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt