

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn
liefde geven.

†
Bid voor de ziel van
mevrouw

MALVINA DE NUTTE

weduwe van de heer
Henri Vander Roost

geboren te Geraardsbergen op 24 juni 1905
en godvruchtig overleden in het St.-Elisa-
beth ziekenhuis te Zottegem op 1 augustus
1986, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

De families

De Nutte, Vander Roost,
Huwé en Van Den Borre
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

God onze Vader
dank om deze goede moeder die we
gekregen hebben.

Dank om alle inzet, om alle trouw
om alle goedheid die er van haar is
uitgegaan naar haar geliefden.

Dank om alle kracht en alle moed
die ze vinden mocht bij de kruisweg
die ze is gegaan.

Met weinig was ze tevreden :
God onze Vader, geef ons, die het leven
verder krijgen, sterkte, liefde en vrede.

Aan uw handen dan vertrouwen wij
onze geliefde moeder toe.
Wil aanvullen wat er aan haar ontbrak
en geef ze de plaats in de kring
van Uw lieve heiligen.

Het is ons gebed en onze hoop.

Amen.