

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Al wie leeft en in Mij gelooft zal niet
sterven, maar eeuwig leven.

(Joh.)

TOT EEN BIDDENDE GEDACHTENIS

voor

MEVROUW

Maria Juliana DE NUTTE

Echtgenote van de Heer

Germain RAHOENS

geboren te Moortzele op 31 augustus 1897
en godvruchtig overleden te Oosterzele
op 31 maart 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Nu uw moegewerkte handen roerloos gevouwen
liggen rond het kruis en gij zo vredig rust
als in een diepe slaap, staat uw leven nog
klaarder voor onze geest getekend.

Gij waart zo'n deugdzaam moeder. In eenvoud
maar plichtsbewust zijt gij dienend door het
leven gegaan. Nooit hebt gij aan u zelf ge-
dacht, steeds ging uw zorg naar vader, kinde-
ren en kleinkinderen en naar zoveel anderen,
vooral naar uw pleegzoon, die naast vader, de
steun was van het gezin en waarop nooit te
vergeefs beroep werd gedaan in soms zeer
moeilijke omstandigheden.

Wij danken U, Heer, voor deze kristene

Begraf. Wanzele, Oosterzele - Tel. 62 56 47

moeder. In alle eenvoud en goedheid is zij
door het leven gegaan.

Trouw aan haar geest zullen wij ons steeds
innig verbonden weten met haar in ons geloof
en gebed totdat wij eens voor altijd met haar
zullen samen zijn in de vreugde van de Heer.
Dierbare Vader, samen hebben wij gewerkt
en die vele jaren zijn we samen gelukkig ge-
weest. Heb dank voor uw trouwe liefde en
toegewijde zorgen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik begrijp
uw droefheid, maar ween niet zoals degenen
die geen hoop hebben, ik dank u voor uw
oprechte en liefdevolle genegenheid en u, mijn
dierbare Paulette, dank ik heel bijzonder om-
dat gij in de voorbije weken, dag en nacht
mijn lijden hebt verzacht.

Blijf elkander beminnen en helpen, dat is mijn
laatste en vurigste wens.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families DE NUTTE, RAHOENS,

DEUVAERT en IMPENS,

danken U oprecht om de blijken van
kristelijke deelneming en om de steun
van uw gebeden.

drukkerij St Bavo - Bavegem