



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

DE HEER

**Remi DE NUTTE**

geboren te Ophasselt op 26 december 1896  
en godvruchtig overleden te  
Sint-Agatha-Berchem op 22 augustus 1978,  
voorzien van de  
H.H. Sakramenten der stervenden.

In hem is een man heengegaan wiens dankbare herinnering nog lang zal voortleven, niet alleen in familieverband, maar ook bij zeer vele medemensen, zo om zijn goedheid én vaardige dienstbaarheid als om zijn daadwerkelijk Geloof.

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van dit mensenleven verloren zou gaan, maar ten goede zou komen aan deze wereld.

Wij danken U voor alle liefde, voor alle steun, die van hem is uitgegaan.

Moge hij, nu levend bij U, onze voorpraak zijn bij U.

Mevrouw Remi DE NUTTE,  
geboren Lydia VAN DAMME,  
De Heer en Mevrouw Georges  
RYCX-DE NUTTE,  
hun kinderen Cathy en Evelin,  
De families DE NUTTE, VANDERPOORTEN  
en VAN DAMME,

bedanken U voor de gebeden en  
blijken van kristelijke deelneming die  
U hebt betuigd bij deze gelegenheid.