

*De schoonste kroon die God bewaarde
van diamant en zuiver goud
behoort een moeder die in jaren oud
de goedheid als een schat vergaarde*
L.V.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Emma, Clementine Denijs

Weduwe van

De Heer Omer Van Nedervelde
De Heer Petrus, Albert Roelandt

Zij werd geboren te Sint-Blasius-Boekel op
19 oktober 1917 en is er overleden in
familiekring op 9 april 2006,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

*De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk van Sint-Blasius-Boekel op
zaterdag 13 mei 2006 om 19 uur.*

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
danken u voor uw medeleven en uw gebed.

Het leven had haar niet gespaard.
Zoals de lente soms getroffen wordt door de
vorst en verwoestende storm. Die zodanig de
bloesem van de bomen en het jonge plant-
goed treft, dat het tot in de herfst voelbaar blijft.
Zo had in haar jonge leven het ongeluk
toegeslagen en lidtekens nagelaten die je
blijvend meedraagt.

Het verongelukt naar huis brengen van haar
vader en broer, het huis door brand verwoest,
de dood van haar echtgenoot. Ondanks het
geluk van latere dagen, de vriendschap en het
goede in het verdere leven. Had wat gebeurd
was, haar zo diep aangegrepen dat zij het
nooit meer kon vergeten. Toch was zij een
goede moeder met een groot hart voor haar
man en kinderen, met aandacht en inzet voor
de zorgen van anderen. Met plezier kon zij
vertellen over het goede nieuws bij kinderen en
kleinkinderen. Terwijl zij ook hun zorgen tot
haar zorgen maakte en met groot geloof lei ze
alles in haar gebed en Gods handen.
De schoonste gedachtenis zal erin bestaan dat
wij zoals zij proberen goed te zijn voor elkaar
en haar in ons gebed bewaren.



Sjinn