

Mevrouw Elvira MELKEBEKE,

zijn echtgenote ;

Heer en Mevrouw Armand DENIJS-PIEN en kinderen,  
Heer en Mevrouw Laurent DENIJS-HOEBEKE en kinderen,  
Heer en Mevrouw Raphaël DENIJS-PETRUS, kinderen en kleinkind,  
Heer en Mevrouw Albert DE LOOR-DENIJS en kinderen,  
Heer en Mevrouw Daniël DENIJS-PERSSOONS en kind,  
Heer en Mevrouw Martin DENIJS-DE CLERCQ en kinderen,  
Heer en Mevrouw Oswald DENIJS-VAN DRIESSCHE en kinderen,  
Heer en Mevrouw Robert DENIJS-LANDERIE en kinderen,  
Heer en Mevrouw André KINT -DENIJS en kinderen,  
Jongheheer Marc DENIJS,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DENIJS, MELKEBEKE, VAN DAELE en CANSSE.

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.

Zalig zijn zij die de Heer vrezten.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**François DENIJS**

Echtgenoot van Mevrouw

**Elvira MELKEBEKE**

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 11 december 1899 en godvruchtig overleden in de Dr. Goffaertskliniek te Zottegem op 21 september 1970.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der  
Zieken.

Lid van de Bond van Socialistische Gepensioeneerden.

Kwellingen en smarten overvielen mij, doch ik heb mijn mond niet geopend om te klagen, omdat Gij het waart, O God, die mij beproefde.

De dierbare afgestorvene was een eenvoudig man, sterk, maar getekend door zijn werkzaamheid. Een zware ziekte overviel hem en werd hem fataal.

Edelmoedig heeft hij steeds wel en wee van het leven gedragen. Zijn arbeid was zijn leven en zijn gezin zijn kroon.

Nederig bidden wij dan ook tot de Heer van alle leven, om vader op te nemen in de hemelse vreugden, omwille van de arbeid die hij heeft verricht, om al het goede dat hij deed, om de liefde en de genegenheid die hij bracht bij vrouw en kinderen en kleinkinderen.

Liefste echtgenote, op al de moeilijkste ogenblikken van mijn leven hebt ge mij geholpen en getroost, ik dank u voor zoveel goedheid en liefde.

Liefste kinderen, weest allen een troost voor moeder.

Beste vrienden en kennissen, een gebed a.u.b.

Mijn Jezus, barmhartigheid.