

Op U. o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld



Wij gedenken vroom en dankbaar de Heer

## JULES DENIJS

weduwnaar van Mevrouw  
MARTHA VAN GEIRT

geboren te Deurle, de 28 maart 1890 en god-  
vruchtig overleden te Zottegem de 3 oktober  
1974 in de kliniek St. Elisabeth, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke zegen.

Als rechtschapen man ging hij door de  
wereld. Christen zijn was voor hem geen  
ijdel woord, want met de grootste zorg ver-  
vulde hij steeds zijn godsdienstige plichten.

We danken U, Heer, dat Gij vader zo lange  
jaren hebt willen behouden. We danken U  
vooral omdat Gij vader hebt willen tot U  
roepen als hij het schoonst was voorbereid.

Uw heengaan, vader, was voor ons een  
offer, want we beminnen U. Maar dat offer  
brengen we de Heer in vereniging met het  
offer van Zijn Goddelijke Zoon, en met het  
grote offer dat zij gedurende uw leven hebt  
gebracht, in al zijn eenvoud met het wel en  
het wee, en uw grote liefde waren een echte  
navolging van Christus.

Uw voorbeeld, uw woorden en daden staan  
in ons geheugen vast als graniet, uw gedach-  
tenis zal ons brengen tot die hemelse vrede  
waarmede God u thans zo rijkelijk heeft be-  
loond.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn  
handen getuigden dat ik veel van u hield.  
Ook nu nog in de hemel hou ik veel van u,  
laat ons niet treuren om de scheiding, maar  
de Heer danken voor de vele jaren die we  
samen mochten delen. Dit is geen afscheid  
maar een tot weerziens. Trouw hebben we  
elkander bijgestaan, ik dank u voor uw lief-  
devolle en tedere zorgen.

Beste familie en vrienden, gedenk mij in  
uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mijnheer en Mevrouw Emiel DENIJS-DE  
GEYTER,

Mijnheer Eric DENIJS,  
Mijnheer Geert DENIJS,  
Mijnheer Wim DENIJS,

De families DENIJS, VAN GEIRT,  
CASTELEIN en SCHOKKAERT,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
uw bliken van medevoelen in hun rouw.

---

Druk. Alb. Schautteet & Zoon, Zottegem