

*Draag zorg en tot morgen.
Helaas morgen komt niet meer.*



Wij gedenken dankbaar

MEVROUW

Maria DENIJS

weduwe van de heer Henri DE CUBBER

geboren te St.-Blasius-Boekel op
11 augustus 1913 en plotseling thuis
overleden te Deftinge op 9 juli 2000.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van Ziekenzorg.

De families :

DENIJS, DE CUBBER,
DE RIDDER en VAN WIJMEERSCH
danken u voor de blijken van
medeleven en gebed.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

Sterven doe je niet ineens.
Maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
het is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt : ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Voor mémé Maria,

*... en ik heb nog wat stille woorden die ik jou
nooit heb gezegd, en waar je onderweg mis-
schien nog iets aan hebt.*

*Ik heb je zo graag gezien, ik zal je zo hard
missen. Je was een sterke vrouw, een voor-
beeld van eenvoud met diepe waarden, met
inzet en liefde. Zo hebben wij je altijd gekend,
zo heb je onder ons geleefd, niet voor jezelf
maar voor anderen, je kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen.*

*... en nu ik afscheid van je neem, denk ik aan
die momenten, door de jaren heen, zie ik
alles weer voor me, je blijft altijd een deel.
Met oprechte dank voor wie je was en altijd
zult blijven !*

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50