

Gij Heer zijt onze enige hoop!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA - LOUISA DENIJS

weduwe van de Heer

PETRUS KINDT

geboren te Sint-Blasius-Boekel de 31 december 1903 en er wonende godvruchtig overleden in het hospitaal te Oudenaarde de 28 november 1978, gesterkt door de sacramenten en de pauselijke zegen.

Lid van de H. Hartbond, van de Confrerieën van de H. Blasius en de H. Margareta, van de Voortplanting van het geloof, van de Kristen Bond der Gepensioneerden en van de Katholieke Landelijke Vrouwengilde.

Alhoewel moeder Louise, volgens menselijke berekeningen, nog enkele jaren te vroeg gestorven is, heeft ze toch een lang-verdienstelijk leven achter zich.

Verdienstelijk omdat zij als door-christelijke moeder samen met haar toch-nog-te-vroeg-gestorven door-christelijke echtgenoot een kroostrijk en christelijk gezin heeft aanvaard en naar bestvermogen heeft opgevoed tot de kinderen op hun beurt de familiale christelijke traditie in hun eigen gezinnen hebben voortgezet.

Verdienstelijk ook omdat zij in haar leven toch lange tijd bij pozen — ieder die haar kende weet dit — daarbij nog een kruisje te dragen had voor haar zelf vooreerst, maar daardoor ook nog voor haar liefhebbende kinderen.

Daardoor is haar leven — naast vroegevolle dagen — wel enigzins ook een beetje een kruisweg geweest, voor haar die zo verstandig en gelovig was, vooral dan ook de laatste maanden waar ze in stilte en met veel moed het laatste en zwaarste kruis van haar ziekte droeg waarbij zij zelf gans bewust en spontaan naar de sacramenten vroeg.

De dierbare overledene, die het grootste deel van haar leven dicht bij de parochiekerk woonde, was omzeggens vergroeid met haar kerk en parochie, stelde er belang in en ijverde ervoor. Als geen andere kon ze hierover en over de goede oude tijd vertellen. Als geen andere las ze heel veel en was dan ook op de hoogte van vele dingen.

De Heer heeft wellicht haar nu reeds verwelkomd: „Kom, goede en trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid“. (Evangelië).

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw moeder en mémé is nu van alle lijden verlost. Ik dank u om uw moeiten en goede zorgen. Laat ons samen verenigd langs het gebed — ook met vader en pépé — verder het christelijk geloof als een licht uitstralen.

Beste zusters, schoonzusters, schoonbroer en verwanten, mijn beste dank voor uw genegenheid en gebed.

Ook naar u, geburen en kennissen, vrienden van de K.B.G. en van de K.V.L.V. gaat mijn dank voor uw medeleven.

Vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis. Heilige Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

De kinderen, kleinkinderen en familie

KINDT - DENIJS

danken voor de gebeden en blijken van deelneming.

druk. de bleekere-de cubber, oudenaarde